

In Brighton daar stond een kroeg bij de poort  
Vervallen een ding uit een droom  
Nog altijd wordt hier de legende gehoord  
Van de kroeg met de lans en de kroon  
De kastelein was O Connel ,n,ler  
Hij schonk er zijn whiky en gin  
Zijn bier was zo bitter als gal van een stier  
Maar de whisky die ging er wel in  
-----refr

In de kroeg van O Connel,de ler  
Had iedere zeeman plezier  
n, meid aan je arm,ende  
drank hield je warm  
In de kroeg van O,Connel de ler

In de kamer boven de kroeg was het koud  
Het spookte daar, werd er verteld  
Want Macky Mac Laclum had t,zelluf gezien  
Toen hij boven een fles had besteld  
Hij viel met zijn dronken kop naar benee  
n,Grijns op zijn schunnige bek  
De zware plavuizen,ze vielen niet mee  
De val koste macky zijn nek  
-----refr

Als dan,na het sluiten bij het vallen van de nacht  
En de storm loeide met grof geweld  
Dan zag je de meisjes, doodmoe van het werk  
En ze telde vol wellust het geld  
De kastelein zeeg als een zoutzak ineen  
De drank had zijn lichaam geveld  
De meiden die dansten luidlachend in t,rond  
En poetste de plaat met het geld  
-----refr

Kom je in Brighton,vraag dan naar de kroeg  
Aan de muur hing een lans en een kroon  
Men zal het je wijzen t,is vlak bij de poort  
En men spreek op,n eerbiedige toon  
Want het was eens de kroeg van O,Connel,de ler  
Hij is al zo,n honderd jaar dood  
Hij dronk als een gek en was sterk als een stier  
Maar deed alles wat God hem verbood.  
-----refr 2x

