

Rijst op

♩ 120

1. Rijst op Rijst op voor Je- zus Gij hel- den van het kruis. Ver-
 5 6 6 7 6 6 *4 6 *3 *5 7 *6 7 5
 4 4 4 5 4 *4 *3 *4 *2 -- 4 -- 4 4
 C F C G c

5 hoogt Zijn Krijgs- ba- nier- en, Te mid- den van't ge- druis. Door
 6 6 7 6 6 *4 6 *3 *5 *6 7 6 5
 4 4 5 4 *4 *3 *4 *2 -- *3 4 4 4
 C F C G C

9 strijd tot d'o- ver- win- ning leidt, Je- zus keer op ke- er. Tot
 7 7 *5 7 7 7 8 *6 5 7 6 6 *3
 4 4 --- -- 5 5 5 5 --- 4 -- 4 *3 *2
 G C G C G

13 ie- d'ts vij- and val- le, voor zij- ne voe- ten 1. neer. 2.
 6 6 7 6 6 *4 6 *3 *5 *6 7 6 5 6
 4 4 5 4 *4 *3 *4 *2 -- *3 4 4 4
 C F C G C

2. Rijst op, rijst op voor Jezus, nu 't krijgsgeschal gehoord.
 Begeeft U in het strijdperk, ziet Jezus leidt U voort.
 Gij strijders weest dan moedig, weerstaat de boze macht.
 Hij kan niet overwinnen, want jesus geeft U kracht.

3. Rijst op, rijst op voor jesus, steunt op zijn kracht alleen.
 Uw eigen arm is machtloos, hoe groot Uw kracht ook scheen.
 Doet aan Gods wapenrusting, en waakt en bidt en strijdt.
 Roept plicht U in gevaren, gehoorzaamt t' alle tijd.

4. Rijst op, rijst op voor Jezus,
 na al het krijgsgelletter,
 komt 't overwinningsuur.
 Aan hen die overwinnen,
 geeft hij de zegekroon,
 Zij zullen met Hem heersen,
 voor eeuwig in Zijn troon.

