

De koning van Siam

Kinderliedje

C/F

5

De koning van Siam die had het zo koud
Toen heeft 'ie z'n hoofd in de kachel gedouwd (2x)

Hij moest voor zijn vrouw toen eens boodschappen doen
Een pak lucifers en een dotje katoen (2x)

Hij kocht er toen ook nog een flesje azijn
Dat smaakt op de pudding verukkelijk fijn (2x)

Hij deed er dit alles al in een vergiet
Dat was wel niet slim maar dat hinderde niet (2x)

En toen hij weer thuis kwam toen zei er zijn vrouw
Ben jij nou een koning, wat heb ik aan jou (2x)

De koning van Siam die is nu kapot
Dat komt er nu van als je boodschappen doet 2x