

Op een grote paddenstoel

Volksliedje

C/F

3 3 3 | 4 4 4 | 3 4 | 3 2

C c C c | C c C c | G c G c | C c C c

5

4 4 4 3* | 5 5 5 | 4 2* 4 3* | 4 3

C c C c | C c C c | G g G g | C c C c

9

3* 3* 3* | 4* 4* 4* | 3* 3* 3* 4* | 3*

C c C c | F f F f | F f F f | C c C c

13

3 3 3 | 4 4 | 3 4 | 3

C c C c | C c C c | G c G c | C c C

Op een grote paddestoel
 Rood met witte stippen
 Zat kabouter Spillebeen
 Heen en weer te wippen
 Krak, zei de paddestoel
 Met een diepe zucht
 En zijn beentjes vlogen
 Hoepla in de lucht!

Maar kabouter Spillebeen
 Ging toch door met wippen
 Op die grote paddenstoel
 Rood met witte stippen
 Daar kwam vader Langbaard aan
 En die zei toen luid:
 Moet dat stoeltje ook kapot?
 Spillebeen schei uit!